



WIJNWALHALLA

Proef honderden verschillende wijnen, vraag wijnmakers het hemd van het lijf en bied mee op een wijnveiling: het kan allemaal tijdens het WineWeekend in Rijswijk op 25 en 26 november. Ook dit jaar hop je als wijnliefhebber weer langs tientallen importeurs om je glas te laten vullen met lekkers uit alle windstreken. Daarnaast kun je op het event champagne leren sabreren, je volgende wijntrip boeken, een van de vijftig workshops volgen, cider proeven, wijn laten taxeren en veel meer. Aan de kassa zijn tickets € 10, inclusief een Royal Leerdam Sublime glas. *Maar psst, lezers van WINELIFE krijgen 50% korting op hun toegangskaart, zie pg. 35!* WINEWEKEND.NL

Publiekstrekkers

Het publiek beslist! Onder dit motto willen Hans de Wit (vinoloog) en Ron van Doesburg (wijnkenner) de beste Spaanse wijn per regio bottelen. Na grondig veldwerk bij vers bodega's brengen de mannen wijnen van Spaanse bodem naar Nederland om expertliefhebbers te laten bepalen welke onder het wijnlabel VINO TÚYYO zullen worden verkocht. Het panel van restaurateurs en vinologen plus een tweede panel van 'socio's' (Vino Túyyo-Spaanse wijnliefhebbers slurpen er kritisch op los om tot een selectie van de beste van de regio te komen. Het assortiment bestaat inmiddels uit vijf wijnen: twee witte, één licht rosé en twee rode uit de regio's Rueda, Castilla y León en Ribera del Duero. De wijnen worden of socio worden - en zo mee bepalen wat de volgende wijnen in het assortiment worden. Via VINO-TUYYO.COM.



'MIJN VADER DOOPTE MIJN SPEEN ALTIJD IN DE WIJN!'

5 vragen aan...

Emanuela Negro is exportmanager bij het Piemonteese wijnhuis Negro, een familiebedrijf dat al sinds 1670 wijn maakt. Samen met pater familias Giovanni Negro was ze in Nederland om hun elegante en doordrinkbare (zo ontdekten we proefondervindelijk...) wijnen aan ons voor te stellen.

1. Wat is je vroegste wijnherinnering? 'Misschien kan ik dit beter niet vertellen, maar toen ik twee jaar oud was doopte mijn vader mijn speen altijd in de wijn. Ook zal ik nooit vergeten dat mijn oma Dina, die altijd voor mij zorgde, voor mij brood met jam klaarmaakte terwijl ze zelf een glas Nebbiolo bij haar brood nam. Ze zei altijd dat wijn je sterk en gezond houdt!'

2. Met de papepel ingegeven dus, die wijn. Wilde je toch niet liever modeontwerpster worden? 'Ik verzeker je dat je verkocht bent zodra je onze prachtige wijngaarden ziet en de geur van wijn opsnuift! Daarnaast hechten we in onze familie veel waarde aan tradities en wil ik graag voortzetten wat mijn grootouders hebben opgebouwd. Het is voor mij ook geen baan, maar een passie. Eén waarvoor ik ook nog eens de hele wereld mag rondreizen om ons verhaal te vertellen. Ik hoop natuurlijk dat ik deze liefde voor het vak ook kan overbrengen op mijn dochter, net zoals mijn ouders bij mij hebben gedaan.'

3. Je vader was de eerste in de Roero die wijn maakte van de druif arneis. Why? 'Mijn vader Giovanni was een hele nieuwsgierige jongen, die in 1971 voor de grap wijn wilde maken met een solorol voor arneis. Niemand gaf toen iets om deze druif, die altijd alleen in blends met nebbiolo en barbera werd gebruikt. Samen met wat vrienden produceerde hij een eerste vat en promoveerde de wijn in Turijn en de rest van de wereld. Het was meteen een succes en zo veranderde de rol van arneis. En Giovanni kreeg vanaf toen de bijnaam 'Mister Arneis!'

4. Waarin onderscheiden jullie wijnen zich van buurtgenoten? 'Elke heuvel in de Roero geeft een eigen identiteit, waardoor elke producent in staat is wijnen met een unieke persoonlijkheid te maken. Wij hebben het geluk de meest historische wijngaarden van het gebied te bezitten, wat een fantastische kwaliteit wijn oplevert. Daarnaast vinificeren we iedere wijngaard apart, waardoor de karakteristieken van het *terroir* goed in de wijnen naar voren komen. Bovendien werken we biologisch, wat bijdraagt aan de zuivere kwaliteit van de wijnen.'

5. Je mag een paar flessen meenemen naar de hemel... 'Ik neem dan zeker een wijn uit de Roero mee, want dat zit me in het bloed! Onze eigen Serra Lupini Roero Arneis DOCG herinnert me aan onze zonnige wijngaarden. En er gaat een mooie Pinot Noir mee van Domaine Michel Lafarge uit de Bourgogne, een hele kleine maar fantastische producent!'



NEGRO, SERRA LUPINI, ROERO
ARNEIS DOCG
€ 10,95 | VERKOOPPUNTEN VIA:
INFO@MONNIK-DRANKEN.NL



DOMAINE MICHEL LAFARGE,
BOURGOGNE PINOT NOIR 2014
€ 27,50 | DEGOUTENTON.NL



HOUD JE VAN

...dat verfrissend is. Het tongprikkende gehalte? Die aroma's? Ben je typische Sauvignon uit Nieuw-Zeeland? Wil je eens iets verkopen met een smaakprofiel? Pleens een Engels Misschien net wat ger dan de Sauvign maar zeker net zo knisperend en er BOLNEY BACCHUS 2 € 16,95 | MARGERIE